



2004-04-18

## Tvåtaktarna i Göteborg hade sitt andra mopedrally 18 april

Efter förra årets mopedrallypremiär för Tvåtaktarna i Göteborg, som för övrigt blev en klar succé, var det så dags att anordna rally nummer två. Loppet lades på en söndag för att inte kollidera med marknaden i Uddevalla under lördagen. Det markerades även denna gång i inbjudan att stressputtar och fyllhundar skulle stanna hemma!

Från Alingsås åkte på moped Joakim Bergström, Hans Karlsson och Tore Carlson. Vi startade kl 07.30, det såg ut att vädermässigt bli en bra dag! När vi kom till Ingared anslöt Hemsjö-gänget med Hans och Reimert Lindqvist, Magnus Pettersson med sonen Oskar bak samt Stefan Pettersson.

Vi fortsatte så färden via Tollered, Skallsjö kyrka och Lerum. När vi närmade oss Lerum körde vi ikapp Bosse Ericsson – han som har ett antal gamla traktorer. Vidare anslöt Alf på sin Puch Texas. Slutligen hamnade vi i Jonsered och Torstenssons Café. Efter kaffe och en smörgås på Torstenssons anslöt nästa gäng med bil från Alingsås, nämligen Clas Johansson med sonen Rasmus, Robert Alfredsson, Håkan Ivarsson, Hans-Inge Karlsson, Lars-Gunnar Malmgren och Sofia Johansson. Sofia, som denna gång var ensam tjej i gänget, var ett stort stöd för några av oss...

Efter incheckning var det dags för start, klockan var 10.00. Tvåtaktarnas ordförande Lars-Olov Haraldsson hälsade alla välkomna, vi var cirka 75 stycken. Han förklarade att ledarmopeden, med A-O på sin moped med påhängsmotor inte fick köras om.

Färden gick via Partille mot Landvetter, genom Härryda kommun, Mölnlycke och Pixbo. Vid Rådasjön var det så korvgrillning och mackor. Solen sken och det var 16–18° varmt. Mycket bra förhållande, med andra ord.

Sedan körde vi åter på små fina vägar mot Partille. En liten malör blev det när A-O missade den första pilen efter Rådasjön. Detta innebar att ett gäng på cirka 10 mopedister körde åt flol håll. Det löste sig genom ett telefonsamtal, så att resten av deltagarna fick invänta ledarmopeden med sitt anhang. När vi sedan fortsatte gick A-O's trampa av, men han klarade av det hela trots en "halv" broms. Bra jobbat!

Under loppets gång fungerade alla mopeder från Alingsås utan mankemang. Jag undrade förstas varför Loppan under ett antal gånger låg på knä och skruvade, hade han blivit religiös?. Men jag fick förklaringen att det var tuning (översatt: preparering) som gällde. Tack vare detta gick hans moped i nästan 35 km!

När vi återkom till Jonsered var det så dags för prisutdelning. Det var några deltagare från Alingsås som utmärkte sig, nämligen Hans-Inge (bög-slunga) och Joakim Bergström (T-shirt). Även Anders Nilsson, medlem från Mölnlycke (T-shirt).

Detta andra mopedrally som Tvåtaktarna i Göteborg arrangerade måste helt klart bli en fortsättning! Mycket trevligt...

Vi tre som utmärkte oss med att åka från Alingsås med moped startade så upp och drog hemåt via Hemsjö och Edsås. Det blev cirka 14–15 mil i härligt väder.

*Vid pennan Tore Carlson*