



## Alingsås Nostalg Moppers körde Chicken Race

Äntligen blev det påskvecka och årets Chicken Race skulle köras på Långfredag! På onsdag förmiddag började det att snöa lite smått, men vid lunchtid klarnade det upp... Sedan blev vädret bara bättre och bättre och på fredag sken solen från en klarblå himmel.

Det hade varit full aktivitet i vår moppe-lokal ett antal veckor. Någon – ingen nämnd – hade tänkt sig att köra hela rallyt på cirka 30 minuter. Han gjorde några smärre förändringar för att öka hastigheten, men tog nog i lite i överkant, vilket medförde att så fort han gasade kollapsade motorn. Ja, en del blir aldrig äldre!

TV 4 med Ted Lundgren i spetsen hade lovat att komma till Alingsås tillsammans med fotograf för att göra ett reportage om Sveriges – ja, kanske världens största mopedrally. Han hade fått löfte om att få låna en moppe, allt för att känna den rätta känslan köra veteranare. Och teamet kom, men hade bara möjlighet att köra en kortare sträcka. Det blev en snutt i riksnyhetererna på kvällen, där bland annat Tomas Östermyr sladdade runt i gruset med sin Husqvarna Sport från 1958 så stenarna yrde. Hur barnslig får man vara?

När deltagarna hade samlats vid ABB Kabeldon på Sävelund hördes ett wrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooom, men man hann aldrig se vem det var, någon upplyste om att det var Clas Andersson som hade extremt smygtrimmat sin Puch Lyx...

Efter incheckning vid Kabeldon – det kom drygt 500 till start – gick så starten med ledarmopedens ryttare Kerstin och Leif på sin tandem, via småvägar till Bälinge, sedan till Kärtared – Ljurhalla – Häradsvad – Ljurhalla – Ornunga – Asklanda – Landa. Spontana stopp var det på olika ställen utefter vägen, några drack kaffe, några skruvade och alla andra bara njöt...

Noteras kan att topplockspackningen på Clas Johanssons fru Susanne's moped gick åt skogen, vilket innebar att Clas Johanssons kusin Håkan Ivarsson fick "fösa" den med sitt ben framåt och vidare. En kille som ALDRIG ger sig!

När vi kom till Tånga Hed i Vårgårda bjöds det på potatis- och purjolöksoppa av Lottakåren. Det var en superb soppa trots att det saknades lite kryddor. Här fick man även lämna in sina svar på ett antal kluriga frågor vi fått efter vägen.

Efter någon timmas rast hade det bestämts att färden hem till Alingsås skulle ske i en lång karavan genom Vårgårda vidare till Hoberg – Myren – Fullestad – Vittene. Det blev en ganska gigantisk "orm" med gamla mopeder. Det hade börjat blåsa ganska kraftig motvind, så ledarmopeden med Kerstin och Leif fick trampa en hel del... Men så var dom varma när vi kom fram.

En sak är klar – Chicken Race är ett måste!

*Vid penman Tore Carlson*