



Alingsås Nostalg Moppers på moped-runda i sensommaren

Söndagen den 7 september drog fem tappra män ut på sina 50-kubikare. De trotsade bakfyllor och husvagnsträffar för att utforska sensommarmorgonens ljuva lukter och färger.

De tappra leddes av Clas Andersson, som studerat kartor för att få till en lämplig väg. I kön slöt Robert med Super Luxus, Jocke med Puch VZ 50, även Håkan gled fram på Puch, sist men inte minst puttrade Lars Leyton fram på Mustang Mamba. Clas åkte på en Zündapp KS 50 Sport.

Färden startade klockan 06.00 vid Ängabo centrum. Rökspåret ringlade iväg mot Edsås, Ödenäs, Gröneslätt och Nårsbo för att sedan gå vidare utmed Boråsvägen några hundra meter, in mot Laggen, Tillfällan och Uddabosjön, som var dagens första fikastopp. Kaffet dracks under skratt och flams.

När vi åter igen lät de ystra motorerna skena iväg drog färden via Skogsbygden, Tarabo, Mossbo, över Tången, Slätthult, Övratorp via Horla över E20, Ängatorp, Östadkulle, Prästavägen mot Råmossen i Långared, för att ta av mot Vagnshed. Uppe på dessa höjder började solen värma på, utsikten var magnifik och där passade det fint att njuta till kaffe och macka igen.

Jocke, som tidigare frös, började nu få tillbaka färgen igen. Han undrade om vi inte kunde åka mot Anten på vägen hem. Alla tyckte det vore trevligt, och så gjordes.

Då vi passerade Harry i Vänga gasade och tutade alla på samma gång.

När vid körde över Brobacka mot Alingsås var alla mycket glada och nöjda över den fina starten på denna dag – vi var åter i Alingsås cirka klockan 10.40. Då hade vi kört cirka 8,5 mil.

Jag tror vi alla längtar till nästa tur, så gör i alla fall jag!

Vid pennan Clas Andersson