



2003-06-28

Lysekilsrundan 2003

År 2002 fyllde mopeden 50 år, vilket föranledde ett antal entusiaster i Lysekil att arrangera ett veteranrally. Vi var ett gäng från Alingsås som bestämde oss för att åka dit. Det var ett mycket trevligt och väl arrangerat rally.

När det så var dags för årets rally var det ganska givet för oss att lasta mopederna och haka på husvagnarna för att ta sig dit.

Det var Bengt Järrebring, Hans Karlsson, Clas Johansson, Susanne Henriksson, Robert Alfredsson, Hans-Inge Carlsson med sambo Helene, Lene Vesterholm och under-tecknad. Även Julia och Rasmus var med, samt Hans-Inges och Helens två barn.

Bengt, Hans, Lene och Tore kom till Lysekil redan vid lunchtid fredag. Solen sken från en klarblå himmel, cirka 20° varmt. De andra kom först till kvällen, men det hindrade inte att vi satt och drack "kaffe" och sjöng allsång till långt fram på kvällen. Mycket trevligt!

Vid Havets Hus klockan 11 dagen efter var det så dags för registrering, både av förare och moped. När vi sedan startade berättade speakern lite om varje ekipage. Det var en stor publik som intresserat begrundade det 90-tal mopeder som fanns på plats. Vi kom lite sent p.g.a. att någons moped i sällskapet – ingen nämnd, ingen glömd – måste ha en översyn = mindre reparation. Vid kommande rallyn kanske sådana detaljer är reglerade hemma!

Vid registreringen dök det upp ett nytt gäng från Alingsås, med bl.a. Leif "Läppen" Andersson, med en ny "burkslav" bak sin tandem-moped, Joakim Bergström och några till. Vi blev totalt 16 från Alingsås. Strongt!

Banan beräknades vara cirka 4,5 mil lång. Vi körde genom Lysekil parallellt med havet vidare på småvägar mot bl.a. Fiskebäck, Torgestad, Djupedal, Skalhamn och åter Lysekil.

Det fanns fyra kontroller utmed banan med tipsfrågor och praktiska prov samt kaffe, macka och hembakt sockerkaka.

När vi åter kom till Havets Hus var det prisutdelning. Undertecknad vann en burk sill och en tub kaviar, producerat i Lysekil.

Sedan bar det åter iväg till Siviks camping. Förra året avslutades rallyt med Järrebrings hemlagade insjökräftor. Så även i år. Tack Bengt! Nu är det en tradition! Det hade även inhandlats räkor och krabba. Det blev långbord med havets läckerheter och trevlig samvaro till långt fram på natten.

Återigen en mycket bra arrangerat mopedrally av Lysekil, som även fyller 100 år i år. Vi kommer gärna tillbaka!

Vid pennan Tore Carlson