



2003-09-13

Tvåtaktarna i Göteborg hade premiär för sitt första mopedrally

Vi fick inbjudan från Tvåtaktarna i Göteborg att den 13 september klockan 10.00 startade höstens mopedrally i Jonsered. Sträckan skulle bli cirka 7 mil. Det markerades i inbjudan att fartfantomer och stressputtar skulle stanna hemma!

Från Alingsås anmäldes nio deltagare, nämligen Clas Johansson, Clas Andersson, Robert Alfredsson, Håkan Ivarsson, Nils Pettersson, Hans Karlsson, Joakim Bergström, Lene Vesterholm och Tore Carlson.

Clas A., Jocke, Nisse, Hans och Tore bestämde sig för att åka med mopederna från Alingsås till Jonsered. Det bestämdes att vi skulle mötas klockan 07.30 vid Vardsjön. Vi vaknade upp till en dimmig och fuktig morgon, men det hindrade inte oss entusiaster. Vi åkte via Västra Bodarna, Ingared och Tollered. Vidare på småvägar utmed E20 till Skallsjö, Ryggebol, Lerum, Hulan och Jonsered.

Första paus i dimman gjordes vid vägen som går till Härskogen. Humöret var på topp. Alla såg fram mot rallyt i Jonsered.

När vi kom fram tillstötte även de andra från Alingsås. Efter incheckning fick vi kaffe och smörgås av arrangörerna. Prick klockan 10.00 var det dags för start.

Strax efter starten öppnade sig himlen och solen började skina med all sin kraft. Färden gick via Partille mot HARRYDA. Vi körde härliga små fina småvägar mot Härskogen, där det var paus med grillad korv och bröd. Sedan vidare till Lerum och Stenkullen. Utmed vägen fick vi även delta i en tipstävling med åtta frågor.

Vid Stenkullen bestämde sig Clas A., Nisse och Jocke att återvända till Alingsås. Eventuella priser från tipstävlingen lovade vi ta med oss hem.

När vi återkom till Jonsered var det dags för prisutdelning. Det var bara tre deltagare från Alingsås som utmärkte sig, nämligen Nisse, Robert och Lene. Vi andra floppade på utslagsfrågan, man skulle gissa antal "järnskrot" i en flaska. Det var 12.000, undertecknad gissade på 28.000!

Detta första mopedrally som Tvåtaktarna i Göteborg arrangerade måste ges högsta betyg. Ser redan fram mot nästa!

Undertecknad och Hans "Tjola" tog oss så småningom åter hem till Alingsås. Lite möra var vi – vi hade faktiskt åkt cirka 14 mil i både dimma och strålände sol!

Vid pennan Tore Carlson