



2003-06-01

Alingsås Nostalg Moppers på sin första inofficiella moped-runda med nio deltagare

Clas Andersson ledde en grupp på åtta stycken hängivna deltagare. Det var Nils Pettersson, Roland Fendell, Clas Johansson, Robert Alfredsson, Lasse Leyton, Joakim Bergström, Christer Bohlin och undertecknad.

Vi träffades vid Bögens kiosk, Kristineholm kl 05.30 (usch vad tidigt, undertecknads anmärkning). Det var 7° varmt. Det blev full gas E20 norrut för vidare färd in mot Ljurhalla-vägen. När vi kom till Kärtared svängde vi höger mot Skogsbygden. Vid Tarabo gick färden vidare mot Närunga kyrka ner till Norska bro vid "Öna". Sedan Ljurhalla - Ornunga - Asklanda. Vidare ner till Kvinnestadssjön där medhavd kaffe och smörgås intogs på en brygga vid sjön. Solen började att värma så smått.

Nisse "Rapido" var som vanligt färdig först, så det var bara att så snabbt som möjligt packa, starta mopeden och iväg igen.

Färden gick vidare förbi Tånga Hed genom Vårgårda samhälle ut mot Hoberg och Lagmansholm. Vi stannade till på den gamla bron över Sävån. Clas Johansson sket i det fria.

Efter denna korta rast åkte vi ut till E20 mot Vårgårda för att sedan svänga in mot Siene. Alldeles innan Sävån svängde vi mot Horla via Finnatorp ut vid kyrkan. Vidare mot Kärtared. Tog en liten avstickare ner till Storsjön.

I Kärtared stannade vi till hos Bo Andréasson för att beskåda hans Victoria Avanti -57 som han håller på att reovera.

Vi passade även på att besöka undertecknads bror Claes med familj på Västergården. Sedan bar det åter mot Alingsås och Bögens kiosk. Clas Andersson trodde att vi kört cirka 7 mil. Trots en något kylig start blev det en varm och solig färd. Vi tackar Clas Andersson för en mycket trevligt anlagd bana!

Dom som inte hade så bråttom hem stannade till på Torget i Alingsås där vi köpte glass.

Vid pennan Tore Carlson