



Alingsås Nostalg Moppers besökte Bjäre Moppers veteranmopedrally

Alingsås Nostalg Moppers var inbjudna till Veteranmopedrally Kristi himmelfärds dag som arrangeras av Bjäre Moppers på Bjäre-halvön i Skåne.

Alingsås-föreningen representerades denna gång av fem medlemmar, nämligen undertecknad, Lene Vesterholm, Susanne Henriksson, Clas Johansson och Robert Alfredsson. Även Julia och Rasmus var med.

Undertecknad och Lene V. tog husvagn till Torekov Kronocamping, Clas J. och Co lånade Hans Karlssons kärra, fick plats alla fem mopparna – bra packat – och anslöt på onsdag kväll vid 19-tiden. Checkade in i en campingstuga. Vi grillade lite korv och åt potatissallad till plus lite rött vin – en bra kombination.

Kvällen blev inte sen, vi skulle upp vid 07.00-tiden för att bege oss till Förslöv, där starten skedde kl 10.00. När vi kom fram var det full fart med bl.a. underhållning av orkestern The Clifftones som spelade go' 60-talsmusik. Vi fick kaffe och smörgås samt startkort. Till start kom det cirka 200 veteranmopeder.

Banans längd skulle bli cirka 46 km. Utmed rundan fanns det kontroller med olika aktiviteter. Vi fick börja med att köra över en planka. Sedan bar det iväg runt Bjäre-halvön på små underbara vägar, kors och tvärs, upp mot höjderna genom fina bok- och ekskogar, vidare ner till havet.

Solen sken från en molnfri himmel – cirka 20° varmt – helt perfekt väder! Nästa klurighet utmed banan var att kasta pil. Sedan fick vi plocka potatis som var var upplagda på ett bord, sittande på mopeden under gång. Vidare blev det att välta vattenflaskor genom att kasta stövel. Plocka upp bollar att kasta i en hink. Ladda fem stycken rättfällor på tid, m.m. m.m.

Mitt på dagen bjöds vi på grillad korv och dricka. När klockan närmade sig 16-tiden var vi åter i Förslöv mycket belättna med vår dag.

Clas och Robert packade mopederna för vidare färd hem till Alingsås. Undertecknad och Lene åkte åter till Torekov och husvagnen. Vi stannade ytterligare några dagar.

Vid pennan Tore Carlson